



Ontmoeten op de Veluwe

Editie 2021-02



De weg van het graan



*“Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.”*

De afbeelding hiernaast is van de Barneveldse kunstenaar Arkadi Natanov.¹ Het beeld doet me denken aan de zaaier die we tegenkomen in Psalm 126. Ik zie geen tranen bij de boer van Natanov, maar wel een verdrietige blik. Waarom? Levend in het rijke Westen is dat misschien moeilijk voor te stellen. Onze koelkasten zijn rijk gevuld, de meesten van ons hoeven zich 's morgens geen zorgen te maken over wat ze 's avonds zullen eten. Bij de boer in het oude Israël (en elders in onze wereld vandaag de dag!) is het

anders. Van het zaad dat hij nu over de velden strooit - waarvan een deel wordt opgegeten door de vogels en een ander deel verdroogt door de zon of wordt overwoekerd door het onkruid - had hij een brood kunnen bakken voor zijn gezin. Dat brood had hongerige magen kunnen vullen. 'Geef ons heden ons dagelijks brood.' Het zaad in zijn handen is een offer dat hij brengt. De boer zaait niet uit overvloed, maar vanuit tekort.

We kunnen veel leren van deze boer die met tranen in zijn ogen dit offer brengt. Ook wij zaaien in deze tijd vanuit tekort. We zijn beperkt in onze mogelijkheden. Je kunt niet op bezoek bij je zieke vader, je armen zijn tekort. Het vieren van de Maaltijd van de Heer is gemankeerd, we mogen niet zingen en de online viering voelt misschien wel als surrogaat.

De boer gaat op pad met het kostbare zaad in zijn tas, omdat hij terugkijkt op die dag - vorige jaar en het jaar ervoor - waarop de regen kwam. Vanuit die terugblik durft hij ook vooruit te kijken. Het is geen gemakkelijke weg, de weg van het graan. Een weg van tranen. Van geduld en volharden, van vertrouwen en... uiteindelijk oogsten. We vinden deze weg niet vanuit onszelf. Jezus Christus is ons voorgegaan. Het offer van zijn leven: graankorrel in de aarde, maar bovenal eersteling van de oogst. Door tranen heen zingen we in ons hart, met de pelgrims van vroeger en nu, een lied van verwachting: "U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer."²

¹ Arkadi Natanov is geboren in Buchara, een oude stad in de Centraal-Aziatische republiek Oezbekistan. Tijdens het uiteenvallen van de Sovjet-Unie vertrok Arkadi, zoals duizenden Joden, naar het Westen. Nadat hij een korte periode in Israël doorbracht vestigde hij zich begin jaren negentig in Barneveld. Natanov tekent wat hem na aan het hart ligt. In veel van zijn tekeningen vormen Joodse mensen die in armoede leven het onderwerp. De grote voeten en handen staan symbool voor deze armoede. Natanov tekent de mensfiguren terwijl ze allerlei werkzaamheden verrichten waarmee wat geld verdiend wordt om het hoofd boven water te kunnen houden. De emoties in de gezichten verraden de moeizame strijd om het bestaan.

² Zie voor de volledige meditatie en andere meditaties naar aanleiding van de Psalmen: ['Als het leven kantelt - Psalmen in coronatijd'](#)

“Perspectief voor gemeenten als lichtpuntje in schrale tijd”

“Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het kerkelijk leven iets meer ruimte te geven. Wij adviseren dit advies in uw lokale context op een passende wijze te overwegen en te concretiseren.” Deze woorden lezen we op de [website van de Protestantse Kerk](#). Op de website vindt u adviezen met betrekking tot kerkdiensten, jeugdwerk en gemeentezang. Het is fijn dat er iets meer ruimte komt, tegelijk vind ik het spannend. Blijven we vooralsnog online vieren, gaan we met enkele mensen zingen? Als bovenplaatselijke kerk en lokale gemeente voel je verantwoordelijkheid. Maatwerk vraagt om lokale afwegingen. Ik wens u als kerkenraad en leidinggevenden in de kerk veel wijsheid bij het overwegen en de keuzes waar u voor staat.

Colleges voor predikanten, kerkelijk werkers en synodeleden

Woensdag 28 januari verzorgde dr. Govert Buijs het eerste de online college voor predikanten, kerkelijk werkers en synodeleden. Op 25 maart zal prof. dr. Jan Muis een college geven over het heilig avondmaal. Zie voor onderwerpen en aanmeldingsformulier de [site van de Protestantse Kerk](#).

Mooie samenwerking in Ermelo-West



Wat begon als een plan om de sterk verouderde oppaskeet van de Westerkerk in Ermelo te vervangen door een stukje nieuwbouw is uitgegroeid uit tot een bijzondere samenwerking om te komen tot een ontmoetingsruimte voor de hele wijk. In december werd in Ermelo-West de eerste

Dorpendeal van Gelderland online feestelijk ondertekend (zie foto). Een veelomvattend plan waarin de provincie Gelderland, de gemeente Ermelo, wijkvereniging Ermelo-West, Welzijn Ermelo, inloophuis ‘de Parasol’ en de Westerkerk de handen ineenslaan om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Er wordt samengewerkt aan het creëren van een ontmoetingsplek voor de wijk, het aanstellen van een wijkondersteuner die meehelpt bij het opzetten van Buurtjes en het op gang brengen van het concept ‘Gezonde wijk’.

Hoe is dit zo gekomen? Vanuit de gedachte dat we ‘kerk in en voor de buurt’ willen zijn, vanuit onze missie, stelden we als Westerkerk ons gebouw onder andere open voor bijeenkomsten van de wijkvereniging en zo ontstond er een band. Vervolgens bleek dat inloophuis de Parasol (ooit in wijk West ontstaan op initiatief van de gereformeerde en hervormde diaconieën) binnenkort zonder locatie zal komen te zitten en de burgerlijke gemeente wilde hen ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe plek. En wijzelf hadden als kerk behoefte aan meer ruimte op zondag. Zo kwamen ineens allerlei lijnen samen. Wij kunnen samen iets van de grond krijgen!

Samen een gebouw delen is één (dat moet praktisch geregeld worden met een beheersstichting), maar we zoeken een bredere samenwerking. Vanuit de dorpendeal zijn verschillende werkgroepen gevormd, waarin ook de Westerkerk vertegenwoordigd is. Zo draaien we mee in de werkgroep ‘Samenleving’, waarin ook het initiatief om te komen tot ‘Buurtjes’ is ondergebracht. Buurtjes

waarin naar elkaar wordt omgezien, waar elkaar praktische hulp wordt geboden. Hoe mooi zou het zijn als leden van kerkelijke gemeenten ook juist hun plek in die buurtjes zouden innemen? Hun christen-zijn handen en voeten geven in de straat waar ze wonen. En kan de kerk meer en meer een plek worden waar iedereen kan schuilen, waar mensen zich gezien en gehoord weten? Er wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de plannen, de bouwtekening ligt klaar. Nu is het wachten op het moment dat de schop de grond in kan. Maar de samenwerking is er al!

ds. André Priem

Boeken

Samenspel - Praktisch en origineel boek van Bert Bakker

Van de hand van Bert Bakker is onlangs het boek 'Samenspel - Kansrijk veranderen in de kerk' verschenen. Een origineel boek, vooral door de opzet. Eigenlijk is het een grote uitgeschreven casus (Bert Bakker noemt het zelf een novelle) van een kerkenraad die leiding geeft aan een veranderingsproces en daarbij externe hulp inroept. Je bent getuige van het gesprek, de dilemma's en de interventies van Bert. Rake interventies die niet zozeer bestaan uit goede adviezen, maar die de deelnemers helpen zelf te ontdekken wat een weg is om (niet) te gaan. Ik noem het rake interventies. Als ik de 'eenvoud' van de reacties lees verzucht ik af en toe: 'Het ligt zo voor de hand. Hoe komt het dat ik er zelf niet op zou komen het op die manier te zeggen of te vragen?' Naast het praktijkverhaal is er in het boek ruimte voor theorie en reflectie. In kaders wordt onder andere ingegaan op 'leiding geven', 'veranderkleuren: zes aanpakken', 'motiverende gespreksvoering' etc. Een leerzaam boek om met een leesgroep van voorgangers en andere leidinggevendenden in de kerk te bespreken.



Als het leven broos wordt - Bezinning voor Vastentijd



Wim Beekman, classispredikant van Classis Friesland, heeft een vaardige pen. Op een natuurlijke wijze weet hij alledaagse voorvallen te lezen in het licht van geloof en Bijbel. Van zijn hand is het boek 'Als het leven broos wordt - Bezinning voor Vastentijd' verschenen. Een boek met columns die verschenen zijn in de Leeuwarder Courant. Bij Vastentijd kunnen we denken aan de lijdenstijd / veertigdagentijd waarin we ons bevinden, maar de coronacrisis zou je ook een vastentijd kunnen noemen voor de gemeente van Christus. Noodgedwongen onthouden we ons van allerlei activiteiten. Dat kan ons verdrietig stemmen en frustreren, maar ook aanzetten tot verdieping en verootmoediging. Een terugkerend beeld in de visie van Wim Beekman op de

toekomst van de kerk is dat van de Godslamp. Ik citeer: "Daarbij heb ik eigenlijk maar één boodschap: 'Dat het dorp toekomst heeft en de dorpskerk al evenzeer, als wij er in slagen in het dorp de Godslamp brandend te houden.' Dat beeld van het Godslampje heb ik geleend van de rooms katholieken. Elke katholieke kerk heeft zo'n lampje dat altijd brandt. Op zondag en door de week, dag en nacht, in een volle en in een verstilde kerk. Mijn stelling is dat het doel van de kerk is dat we op de plaats waar wij leven ergens een Godslamp, teken van Gods aanwezigheid, brandend houden." Een beeld dat ontspanning kan geven in deze tijd waarin we het hebben over de krimp in de kerk. Het lampje richt ons op Gods aanwezigheid. Het nodigt ons uit tot bezinning en kan ons behoeden voor al te veel activisme.

Klimaatweekend



Verschillende Klimaat & geloof-groepen in Nederland vragen aandacht voor het weekend van 11 t/m 14 maart. In dat weekend zal in heel Nederland aandacht worden gevraagd voor de klimaatcrisis. Ze schrijven: "In onze verschillende geloven en religies wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. Wij erkennen dat het voortbestaan en welzijn van de mens sterk verbonden is met het welbevinden van de aarde. Daarom nodigen wij u, die zich verbonden voelt aan een van de geloofsgemeenschappen in Nederland, van harte uit om binnen uw eigen geloofsgemeenschap mee te denken en mee te doen aan dit Klimaatweekend van 11 t/m 14 maart. Inzet van dit

'Klimaatweekend' (met o.a. een klimaatviering en een klimaatalarm) zal zijn om ons te laten kiezen voor het behoud van de aarde in alles wat we doen en laten en ons rekenschap te geven hoe wij het leven op aarde het beste kunnen bevorderen en afbraak tegengaan. Daarnaast willen we de overheid, de politieke partijen en de Nederlandse bevolking, laten weten dat grote vervuilende bedrijven zich aan het klimaatakkoord van Parijs moeten gaan houden. En dat de overheid hierin een controlerende taak heeft. Een visie die gedeeld wordt door 91% van de Nederlanders."

Binnenkort verschijnen meer tips, plannen en materiaal. Er zal o.a. een online klimaatgebedsdienst plaatsvinden (de viering zal t.z.t. gedeeld worden via www.groengelovig.nl), voorbeden worden gedaan in diensten en (kerk)klokken zullen geluid worden. Het initiatief wordt o.a. gesteund door de Raad van Kerken, Klimaat & Geloofgroep, GroeneKerken, Groene moslims, NieuwWij, Kerken PKN Amsterdam, A Rocha, Micha Nederland, Laudato si'-werkgroep Nederland, Netwerk Katholieke vrouwen en Kerk in Actie. Zie voor Klimaat en geloof-groep en Groene kerken ook de [website van de Protestantse Kerk](#).

Informatie over de classis

In deze editie van 'Ontmoeten op de Veluwe' las u over een initiatief van een gemeente in Ermelo. Ik nodig u graag uit uw ervaringen, vragen of initiatieven via dit medium te delen. Het doel van deze nieuwsbrief is wat mij betreft nl. niet alleen informatie van classis naar lokale gemeenten, maar juist ook het *contact tussen de gemeenten*. We hebben elkaar veel te bieden. Daarom: van harte uitgenodigd om iets te delen.

Website Classis Veluwe: www.pknclassisveluwe.nl. We wijzen u ook op de Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**.

U ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.



Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77